

TOUK – för Livet!

Den ideella föreningen *TOUK – för Livet!* föddes ur ett nödrop, en insikt att det finns människor i utsatthet i Laos och Sydostasien, som behöver vår hjälp. Föreningen bildades som ett svar på en – som vi uppfattar det – kallelse att ge sådan hjälp. Tillsammans bildade därför ett femtontal personer den ideella föreningen *TOUK – för Livet!* den 11 juli 2020. Föreningen är registrerad hos Skatteverket och tilldelad organisationsnummer 802531 – 5683.

Föreningens värdegrund innehåller ledorden omsorg, frid, godhet, ödmjukhet, försoning, tillit, upprättelse och livsmod. Men också en helhetssyn på livet, respekt, samarbete, ärlighet och uppriktighet. Första ordet i föreningens namn (TOUK) är laotiska och betyder ungefär ”fylld” eller ”att fyllas”. Betydelsen av namnet är därför Att vara fylld av liv, eller Att fyllas av liv. Det syftar på allas rätt att få leva ett harmoniskt och bättre liv.

Utmaningarna är så stora att vi behöver hjälpas åt och vi samarbetar därför gärna med både enskilda, föreningar, församlingar och näringsliv – så länge vi kan enas om ändamålet med arbetet. Vi har dock valt att inte ingå som en del av andra verksamheter eller genom huvudmannaskap.

Vi är medvetna om att varje land har sin individuella kontext avseende religion, politik, historia, tradition och kultur. Vi vill dock inte låta detta definiera vilka människorna är, bara ha det med som en referens. För allt handlar om individer, människor med namn och familj, tårar och glädje, drömmar och förhoppningar och som också omfattas av FN:s mänskliga rättigheter. Det finns mycket i många länder man kan vara EMOT, men vi väljer att fokusera på det vi är FÖR.

Vi menar att barn och ungdomar äger rätt att vara just barn och unga, utan att förnedras av exempelvis trafficking, droger och kriminalitet. Vår diakonala verksamhet handlar därför om att etablera familjehem åt ensamma unga flickor och pojkar och att hjälpa dem med s.k. familjeböcker, vilket i praktiken innebär ett offentligt erkännande av dem som nationella medborgare och en rätt att få gå i skola och få del av medborgerliga rättigheter.

Denna diakoni väcker ofta respekt, förundran och nyfikenhet hos bybor och grannar. När de förstår vår diakonala drivkraft vill många veta mer om bakgrunden. Vi vill därför också hjälpa dem att skapa miljöer för erfarenhetsutbyte och samtal.

Att ge svenskar och västerlänningar insikt och förståelse om detta är en annan av våra utmaningar och vi vill aktivt berätta om den livsförvandling och nya livsmiljö som de numera lever i.

Vår grundsyn är holistisk där människans fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov beaktas. Föreningen vänder sig till alla människor oavsett ålder, etnicitet, kön och bakgrund.

Organisationsformen ideell förening är vald för att den bäst beskriver ändamålets idéburna karaktär som inte på något sätt har syftet att främja de egna medlemmarnas ekonomiska intressen, likt exempelvis en ekonomisk förening. All vinst i föreningen återförs därför alltid in i verksamheten. Vår organisation följer traditionella demokratiska principer med årsmötet som det högsta beslutande organet där bl a en styrelse väljs som leder arbetet under verksamhetsåret. Vi har ett öppet förhållningssätt så att både fysiska och juridiska personer kan bli medlemmar i föreningen och påverka verksamheten.

Föreningen *TOUK – för Livet!* gör skillnad för många människor i Laos, inte minst unga vuxna tjejer och killar. Men vi är inte starkare än vår svagaste länk! Vi har kunniga och erfarna medarbetare på plats i Sydostasien, men vi behöver också ett starkt bärarlag i Sverige. Som medlem (enskild person, förening, företag eller kompisgäng) kan du få en viktig t.o.m nödvändig roll i *TOUK – för Livet!*

Både fysiska och juridiska personer kan bli medlemmar i föreningen och därigenom få del av våra medlemsbrev. Vi tror att medlemskap gör oss delaktiga med vänner i Laos och Sydostasien. Det de ofta ger uttryck för är tacksamhet över att veta att vi vet om dem och hjälper dem. Medlemsavgiften är låg, men det finns förstås ingen övre gåvo-gräns! Ditt stöd är viktigt för så många härliga människor som lever i utsatthet i Laos, oavsett om det är genom inkännande delaktighet, ekonomiska gåvor eller på annat sätt!

Mer detaljer om arbetet finns i våra verksamhetsplaner.